

**Vraag het aan Morya****Maak jezelf blij**

“Het is niet nodig dat je de andere mensen blij maakt. Het is jezelf die je blij moet maken, jezelf die je in een bepaalde harmonie moet durven brengen. Wanneer je dit kan, zal je zien dat je mensen tegenkomt die eveneens in harmonie zijn. Dan trek je die mensen aan, wordt je leven beter en mooier en krijg je ontmoetingen.

Denk niet dat dit voor jou niet is weggelegd. Wie je ook bent, je kan tot ontmoetingen komen, ook al ben je zeventig of tachtig jaar, dat maakt niets uit.”

A handwritten signature in dark red ink that reads 'M. Morya'. The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf”  
(uit hoofdstuk 1: ‘De twijfel overstijgen’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 290

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---